

Röportaj

VELİEFENDİ'DE KADINLARIN AYAK SESLERİ

Damla Tüysüz, pek çoğumuz belki de hayatı boyunca aklına gelmeyecek bir kariyere imza atmış bir kadın. 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası nedeniyle Türkiye Jokey Kulübü (TJK) ve Türk Böbrek Vakfı'nın ortaklaşa hazırladığı video çekimleri vesilesi ile tanıştığımız Damla Tüysüz'ün ilginç hikâyesini sizlerle paylaşmak istedik...

Damla Hanım, sizi tanımak isteriz...

1987 yılında Karadeniz Ereğlisi'nde doğdum. Evliyim, yedi ve dört yaşlarında iki oğlum, bir buçuk yaşında bir kızım var.

Zamanımın çoğunu atlarla birlikte geçiriyorum. Her sabah, muhteşem canlılar olan atlarla bir arada olacağımı düşünerek işe gitmekten büyük heyecan duyuyorum ve işimi keyifle yapıyorum.

Binicilikle nasıl ve ne zaman ilgilenmeye başladınız? TJK ile yolunuz nasıl kesişti?

Eşim atçılık sektöründe çalışıyor, ben de eşimle tanıştıktan sonra atlara ilgi duymaya başladım. Evlendikten sonra Yeni Zelanda'ya gittik. Eşim orada atçılık sektöründe çalıştığından dolayı atlarla daha yakın bir iletişim kurma şansım oldu. Bir at çiftliğinin içinde yaşıyorduk. Ben de atların bakımlarını yapmaya başladım ve bu iş için bir lisans aldım.

2013 yılında Türkiye'ye döndük. Türkiye Jokey Kulübü bünyesinde bir "atla terapi merkezi" açılacağını duydum ve hemen başvurudum. İşe kabul edilmemle birlikte 2015'te TJK Apranti Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde bulunan Atla Terapi Merkezi'nde "yan yürüyücü" olarak çalışmaya başladım. Kulübümüzün sosyal sorumluluk projelerinden Atla Terapi Merkezi'nde özel seçilmiş atlarla ve uzman ekibimizle, doktor raporu ile ata binmesi uygun görülmüş ve başvuruda bulunmuş tüm engelli çocuklarımıza atla terapi ücretsiz olarak veriliyor. Ayrıca çocuklara ve yetişkinlere at sevgisinin aşılmasını için atla gezintiler de yaptırıyoruz.

Atçılık sektöründe çalışmam ile ilgili herhangi bir zorluk ya-



şamadım. Eşimin ve Apranti Eğitim Merkezi'nde çalışan ekibin atçılık alanında tecrübeli olması, bilemediğim hususlarda kolayca danışarak yardım almamı mümkün kılıyor. Böylelikle yaptığım işte hızlıca yol aldım ve deneyim kazandım. Bence binicilik özgüven işidir, ne kadar kendinize güvenir ve cesaretlili olursanız, kendinizi o kadar geliştirebilirsiniz.

Özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Jokey Kulübü, kadınların atçılık sektöründe çalışmasını teşvik etmekte ve destek olmaktadır.

Amatör binici lisansım olduğu için yıllık yarış programında belirtilen kadın binici koşularına 2017 yılından itibaren katılmaktayım. Yarışmaya katılmak için belli kiloda olma şartı arandığından beslenmeme ve kiloma çok dikkat ediyorum.

Röportaj

Atlara özel bir ilginiz var mıydı? Atın üzerinde olmak nasıl bir duygu?

Eşimle tanışıp atların dünyasına girdikten sonra o büyük cüsselerinin altında çok duygusal ve hassas kalplerinin olduğunun farkına vardım. Bu benim atlara olan bağlılığımın en başta gelen nedeni oldu. Bir atla insanın ilişkisini şöyle tanımlayabilirim sanıyorum, sanki bir anne çocuk ilişkisi gibi, atlar bana hiç büyümeyen çocuklar gibi geliyor, bazen muzur ve yaramaz, bazen sevecen ve duygusal...

Atın üzerine bindiğim zaman dünyada geri kalan her şeyi bir kenara bırakıyorum. O anda tek düşündüğünüz, gideceğiniz yolu, mesafeyi, en uyumlu şekilde tamamlamak. Tabii bu uyum at ile benim aramda olan iletişimden, aynı lisanı konuşmamıza gerek kalmadan birbirimizi anlamaktan geçiyor. Atların hisleri çok kuvvetli, olumlu ya da olumsuz en ufak duygunuzu hemen algılayabiliyorlar. Birlikte koşarken atın nal sesleri, burun çalması, nefes alış, rüzgârı yüzünüzde hissetmek harika birer duygu...

Özel bir anınız varsa anlatabilir misiniz?

Unutmadığım bir anım; kazandığım bir yarışta aslında yarışa katılanın sadece ben ve atım olmadığını yarıştan sadece birkaç gün önce öğrendim. Kızıma hamileydim ve yarışa aslında kızımınla beraber katılmıştık. Bu benim için unutulmaz bir anı oldu.

Kazandığınız başarılar hakkında bilgi verir misiniz?

Amatör binici lisansı bulunanlar için İstanbul'da Gazi Koşusu günü ve Ankara'da büyük koşuların yer aldığı gün olmak üzere beş yarışa katıldım. Bu yarışlarda iki birincilik, bir ikincilik, bir de üçüncülük dereceleri elde ettim.

Kariyerinizin ilerleyen dönemleri için planınız nedir?

Atları çok sevdiğim ve onlarla çalışmaktan büyük keyif aldığımdan, bundan sonraki kariyerimi de bu sektörde devam ettirmeyi ve ömrümün sonuna dek onlarla birlikte olmayı planlıyorum.

